



Protestantse Gemeente 'De Brug' te Oostburg

LITURGIE

van de dienst van gedachtenis, Woord en gebed
voorafgaande aan de begrafenis van

Cornelia Hoogesteger-Duson

* 28 oktober 1926

† 3 oktober 2021

De Open Haven te Oostburg
Vrijdag 8 oktober 2021

Voorganger: ds. Aart van Houweling
Organist: Kees van Garderen

- *We gaan staan*
- Woord van welkom
- Stilte
- Groet

- Bemoediging:
 - v.: Onze hulp is in de naam van de HEER
 - g.: Hemel en aarde heeft Hij gemaakt
 - v.: Altijd blijft Hij trouw
 - g.: Nooit laat hij los

- Aanvangslied: Psalm 139: 1
 - 1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

- Gebed

- Gedachtenis door zoon Ko

- We luisteren naar '*Nearer my God to Thee*' in de uitvoering van André Rieu.

- Gedachtenis door schoondochter Jeannette

- Gedenkwoord door Kitty Krijger

- Zingen: lied 132 uit de bundel van Joh. de Heer: 1, 4, 6
 - 1. Heer! Ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen
dropp'len vallen op mij neer;
ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

 - 4. Wil me, o Heiland, niet voorbij gaan.
Doe mij leven U nabij;
zie mij zuchtend aan Uw zij staan.

Roept' Gij and'ren, roep ook mij.
Ja, ook mij, ja ook mij;
roept Gij and'ren, roep ook mij.

6. Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij;
vloeit de stroom van zegen verder,
zegen and'ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja ook mij,
zegen and'ren, maar ook mij.

- Lezing van Johannes 15: 9 t/m 17
⁹Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: ¹⁰je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. ¹¹Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. ¹²Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. ¹³Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. ¹⁴Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. ¹⁵Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. ¹⁶Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. ¹⁷Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.
- Lezing van Johannes 8: 12
¹²Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'
- Zingen: lied 150 uit de bundel van Joh. De Heer
1. Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer
juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer.

2. Leidt de weg soms door verzoeking,
Dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't, die ons schraagt.

3. Zijn wij zwak, belast, beladen
en ter neêr gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze Toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

- Overweging
- Meditatief orgelspel
- Dankgebed, voorbeden, gelegenheid voor persoonlijk gebed in een moment van stilte, Onze Vader
- Slotlied: lied 769: 1, 5, 6
1. Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, –
Heer, dan is uw pleit beslecht.

5. Mensen, kom uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

- Zending en zegen
- Dankwoord door zoon Ko
- Aanwijzingen door uitvaartleidster Isabelle Braem
- Kort woord op de begraafplaats