



Protestantse Gemeente 'De Brug' te Oostburg
Postbus 154, 4500 AD Oostburg
Telefoon: 0117-455138
e-mail scriba: scriba@kerkpleinoostburg.org
website: www.kerkpleinoostburg.org

Betreft: een up-date van gemeente-zijn in tijden van Corona

Oostburg: 16 december 2020

Beste gemeenteleden,

We bevinden ons sinds maart van het nu bijna afgelopen jaar in tijden van Corona. De impact is in allerlei opzichten enorm. Er moesten tal van beperkende maatregelen worden genomen. Na een periode van versoepeling van de maatregelen zijn die nu weer verscherpt. Afgelopen maandagavond kondigde premier Rutte een lock-down af voor een periode van vijf weken.

Ook voor ons als kerkelijke gemeente is de impact enorm. Allerlei activiteiten vinden al langere tijd geen doorgang. Het koor Grenzeloos repeteert niet. De volwassenen-catechese ligt stil. Hetzelfde geldt voor de kring in de Mariahoeve, de vrouwenvereniging "*Samen Sterk*" en de samenkomsten van de CFFM. De '*Open Kerk*' op woensdagochtenden is tijdelijk, tot nader bericht, weer gesloten. Ook een poging om de "*Open Kerk*" in een kleinschalige vorm neer te zetten, blijkt nu niet meer te kunnen. Het "*Top 2000-café*" blijft deze jaargang gesloten. Alleen "*Op Verhaal Komen*" en enkele bijeenkomsten voor jongeren van zeventien jaar en ouder konden doorgaan. Vergaderingen van de kerkenraad, de colleges en de commissies, vinden zo veel mogelijk online plaats.

Kwamen we in de zomerperiode op zondagochtenden nog samen met inachtneming van de voorschriften inzake corona, nu houden we weer enkel online-vieringen. Er is een minimum aantal deelnemers: de voorganger, ambtsdragers van dienst, een technicus, en, zo nodig, een organist en/of een koster. Alleen op de Zondag van de Voleinding, toen de gedachtenis van de gestorvenen plaatsvond, waren er deelnemers.

De online-vieringen worden met zorg voorbereid. U kunt er live aan deelnemen, of er op een later moment op afstemmen. Ze worden uitgezonden (alleen geluid) via www.kerkdienstgemist.nl (klik achtereenvolgens op Zeeland, Oostburg, Protestantse Gemeente De Brug). Een geluids-, alsook een beeld- en geluidsoptname kunnen op ieder ander moment worden gevolgd via www.kerkpleinoostburg.org (klik achtereenvolgens op: actueel, preek van de week) of de Facebook-pagina van PKN gemeente De Brug.

Dinsdag 8 december jongstleden hadden we een kerkenraadsvergadering. Hierin is uitgebreid aan de orde geweest of en zo ja, we de diensten rondom kerst wellicht fysiek zouden kunnen houden. We besloten om een schrijven te laten uitgaan om de diensten, zo mogelijk, fysiek, volgens de richtlijn van 30 deelnemers, te laten doorgaan. Echter, de afgelopen week schoot niet het vuurwerk, maar de Coronacijfers, de lucht in. Weer "de online-koppen bij elkaar" en toen maar besloten dat het geen goed signaal naar jullie en de

samenleving is om deze zorgwekkende signalen te negeren en fysieke diensten te gaan houden. We moeten omdenken en op een veilige manier kerst vieren.

Enige informatie over de diensten rondom kerst:

Op kerstavond, donderdag 24 december, is er om 19.00 uur een oecumenische gezinsviering. Deze is voorbereid door een kleine commissie. Kinderen zullen via de basisscholen worden uitgenodigd om met hun ouders deel te nemen en er op hun manier bij worden betrokken.

Om 22.00 uur begint diezelfde avond de kerstnachtdienst. Als thema is gekozen: *“In deze tijden...”*. Er wordt gezocht naar manieren om het Kerstevangelie in haar actuele, bevrijdende, hemel en aarde verenigende, betekenis te laten klinken, met ondersteuning van verhelderende beelden en treffende muzikale bijdragen.

Op kerstochtend, vrijdag 25 december, is er een eredienst, waarin we het advents- en kerstproject *“Het beste nieuws”* afsluiten. We overwegen oude Schriftwoorden in de hoop ze als nieuw te kunnen horen. De kindernevendienstleiding brengt een kerstverhaal in. En, hoe dan ook, klinken de mooiste kerstliederen.

Voor velen van ons zullen de komende weken zwaar zijn, vooral voor hen, die zich niet omringd weten door familie. De stilte kan drukken. Gemis, verdriet, oud zeer en bestaansonzekerheid kunnen opspelen. Diepere en ook fundamentele levensvragen kunnen rijzen. Hetzelfde geldt voor geloofsvragen. En er kan zo veel van je worden verlangd, dat het je te veel wordt. Heeft u behoefte aan een vertrouwelijk gesprek of alleen een luisterend oor, bel of mail met ds. Aart van Houweling (tel 852402, email: avanhvdm@zeelandnet.nl) of Eldi Risseeuw (tel. 452104, email: eldi.risseeuw@planet.nl) of Corine Scheele (tel. 451825, email: fcscheele@solcon.nl).

Hebt u dringend hulp nodig bij praktische zaken, bijvoorbeeld het doen van boodschappen, laat het diaken Arnold Scheele (tel. 452583, email: slmn@zeelandnet.nl) weten. Wellicht kunnen de diakenen u verder helpen.

We bevinden ons, zoals gezegd, in tijden van Corona. Het lijkt misschien, alsof daarmee alles is gezegd. Dat is niet zo. Deze tijd is ook de adventstijd, een tijd van verwachting. Wat of wie verwachten we? Een vaccin? Een nieuw virus? Liedboekdichter Sytze de Vries wees in een andere richting:

*“Wij wachten op de Koning;
Zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen,
wanneer Hij komt.”*

Let ondertussen op elkaar en op hen, die dat het meeste nodig hebben. Goede dagen toegewenst!

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Corien van Baal