



Protestantse Gemeente 'De Brug' te Oostburg
Postbus 154, 4500 AD Oostburg
Telefoon: 0117-455138
e-mail scriba: scriba@kerkpleinoostburg.org
website: www.kerkpleinoostburg.org

Beste gemeenteleden!

Oostburg, 8 oktober 2020

Betreft: kerk zijn in tijden van Corona

Helaas, het coronavirus waart nog volop rond. Voor mensen met een extra kwetsbare gezondheid een groot risico. Beperkende maatregelen zijn weer aangescherpt door de overheid. We mogen momenteel met een maximum van 30 mensen een eredienst bezoeken. Online vieringen hebben de voorkeur. Deze maatregelen raken ons als kerk. Dit maakt een hoop bij mensen los. Er is gelatenheid maar ook boosheid en teleurstelling. De kerkenraad wil zijn verantwoording in deze nemen en heeft dan ook het navolgende besloten.

Vanaf 11 oktober kunt u de erediensten tot nader bericht niet meer fysiek bijwonen, we gaan weer over op online vieringen. Wat wel mogelijk is om deze online te bekijken of te beluisteren. Dit kan via onze site www.kerkpleinoostburg.org of via www.kerkdienstgemist.nl.

We proberen op allerlei manieren zoveel mogelijk mensen te bereiken, maar mocht u een potentiële kerkbezoeker tegenkomen, wilt u dan deze briefing/melding doormailen dan wel doorgeven.

Onlangs werd ik getriggerd door een tekst die ik zag op een website van een Anglicaanse kerk: "The building is closed, the church is open." Het gebouw is dicht, de kerk is open. Dat is heel treffend gezegd. Want we zijn samen kerk, ook al is het kerkgebouw zondagmorgen niet open. De kerk is een beweging, niet een gebouw. Kerk zijn is meer dan alleen op zondag samen komen. Het is als kerkgemeenschap belangrijk om onderling in contact te blijven. Wij roepen dan ook iedereen op om te blijven omzien naar elkaar. Desgewenst kunt u contact opnemen met ds. Aart van Houweling (tel. 852402); de ouderlingen voor pastoraat: Eldi Risseeuw (tel. 452104) of Corine Scheele (451825) of diaken: Arnold Scheele (452583).

Ik sluit af met de oproep tot gebed van onze preses van de generale synode, ds. Marco Batenburg:

- voor plaatselijke gemeenten, dat het geloof bewaard wordt en dat we zorgzaam zijn voor onszelf en elkaar.
- voor voorgangers en kerkenraden, dat zij de moed niet verliezen en kunnen volharden in vieren, gebed en de pastorale en diaconale zorg die nodig is.
- voor onze regering om wijsheid, om te onderscheiden waar het op aan komt.
- voor nabestaanden van mensen die getroffen zijn door het virus, om geduld en herstel voor degenen die nu ziek zijn.
- voor mensen in de zorg en het onderwijs, om draagkracht.

Houd goede moed! 'Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!'

Corien van Baal

namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente 'De Brug' te Oostburg